



## Visites de l'église Notre-Dame-des-Victoires du Sablon, du Conservatoire Royal de Bruxelles, et de l'Ancienne Nonciature

*L'implication du secteur privé dans la sauvegarde du patrimoine public*

**JEUDI 16 NOVEMBRE**

La journée débutera par la visite du Conservatoire Royal de Bruxelles sous la conduite de Monsieur Rahim Samii, président de l'asbl Conservamus (<https://www.conservamus.be/>) œuvrant pour la réhabilitation du Conservatoire. Le bâtiment prestigieux conçu sous Léopold II par l'architecte Jean-Pierre Cluysenaar est victime des déboires de la politique fédérale à Bruxelles. Sa restauration représente un chantier immense et complexe couvrant 18.000m<sup>2</sup> de bâtiments : architecture, décors... Le projet implique des dizaines d'experts les plus qualifiés.

Ensuite, pour le lunch, Madame Anne Derasse nous ouvrira grand les portes de l'Ancienne Nonciature qu'elle restaure avec soin. (<https://nonciature.com/about/>). Au XVI<sup>e</sup> siècle, se dressait là un palais dont les caves subsistent toujours, et qui fut détruit au début du XIX<sup>e</sup> siècle puis reconstruit dans le style néo-classique en vogue à l'époque... Il hébergea l'ambassade du Vatican jusqu'aux années 1860. À l'étage, la vue sur les vitraux de la splendide église gothique nous introduira à la visite de l'après-midi. Monsieur Daniel van Steenberghe, président de la fabrique d'église, passionné par la longue et fascinante histoire de l'église Notre-Dame-des-Victoires du Sablon, évoquera pour nous les grandes familles qui y sont attachées : les Habsbourg, Tour et Tassis, Arenberg, Egmont tout comme les œuvres d'art prestigieuses qu'ils commandèrent. Leur histoire est palpitante également...

Une journée exceptionnelle, vous l'aurez compris à laquelle nous vous attendons nombreux...

### **Information pratique**

10h30 – 12h : Visite du Conservatoire Royal de Bruxelles menée par Rahim Samii, président de l'asbl Conservamus. *Rue de la Régence, 30 1000 Bruxelles*

12h : Visite et lunch à l'Ancienne Nonciature, chez Anne Derasse, *Rue des Sablons 7, Place du Grand Sablon, 1000 Bruxelles*

14h : Visite de l'église Notre-Dame-des-Victoires du Sablon sous la conduite de Daniel van Steenberghe, *place du Grand Sablon, 1000 Bruxelles*

Fin des visites vers 16h.

Frais de participation 55€ pour les membres ; 66€ pour les non-membres (lunch compris).

Inscription indispensable via le website : [www.dhj-hwt.be/activités](http://www.dhj-hwt.be/activités) ou par mail [louisevandewerve@historische-woonsteden.be](mailto:louisevandewerve@historische-woonsteden.be). Le paiement sur le compte des DHJ (BE04 3100 0112 9431) viendra confirmer votre inscription. Merci de bien mentionner votre nom et la communication 16.11 Sablon



## Bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk, het Koninklijke Conservatorium van Brussel & de Oude Nunciatuur

*Hoe de privé sector kan bijdragen aan de redding van openbaar erfgoed*

### DONDERDAG 16 NOVEMBER

We beginnen met een bezoek aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel onder leiding van Rahim Samii, voorzitter van de vzw Conservamus (<https://www.conservamus.be/>) die instaat voor de heropbouw van het Conservatorium. Het prestigieuze gebouw dat onder Leopold II werd ontworpen door architect Jean-Pierre Cluysenaar, is slachtoffer van de federale politiek in Brussel. De complexe restauratie is een enorm project over 18.000 m<sup>2</sup> aan gebouwen: bij de werkzaamheden aan architectuur en decor zijn tientallen van de meest gekwalificeerde experts betrokken.

Vervolgens zal mevrouw Anne Derasse voor onze lunch de deuren openen van de Oude Nunciatuur, die ze zorgvuldig aan het restaureren is. (<https://nonciature.com/about/>). In de 16<sup>e</sup> eeuw stond hier een paleis, waarvan de kelders bewaard gebleven zijn. Het gebouw werd aan het begin van de 19<sup>k</sup> eeuw gesloopt en vervolgens heropgebouwd in de neoklassieke stijl die toen in zwang was... Tot in de jaren 1860 zetelde hier de ambassade van het Vaticaan. Boven zal het uitzicht op de glasramen van de prachtige gotische kerk ons een voorsmaakje geven van het bezoek in de namiddag. De Heer Daniel van Steenberghe, voorzitter van de kerkfabriek is sinds jaren gedreven door de fascinerende geschiedenis van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk en zal ons het verhaal schetsen van de aan deze kerk verbonden grote families zoals de Habsburgers, Thurn en Taxis, Arenberg, Egmont en de door hun bestelde prestigieuze kunstwerken. Een uiterst boeiend verhaal... Zoals u begrijpt wordt dit een uitzonderlijke dag en we verwachten dan ook een talrijke opkomst.

#### **Praktische informatie**

10u30 – omstreeks 12u : Bezoek aan het Koninklijke Conservatorium van Brussel onder leiding van Rahim Samii, voorzitter van de vzw Conservamus.  
*Regentschapstraat, 30 1000 Brussel*

12u : Bezoek en lunch aan de Oude Nunciatuur, bij Anne Derasse, *Zavelstraat 7, 14u : Bezoek aan de O.L.V. -ter-Zavelkerk o.l.v. Daniel van Steenberghe, Grote Zavel, 1000 Brussel*

Einde van de bezoeken omstreeks 16u.

Deelname in de kosten 55€ voor leden; 66€ voor niet-leden (lunch inbegrepen).

Inschrijven is een must via de website : [www.dhj-hwt.be/events](http://www.dhj-hwt.be/events) of via mail [louisevandewerve@historische-woonsteden.be](mailto:louisevandewerve@historische-woonsteden.be) . Uw betaling op de rekening van de HWT (BE04 3100 0112 9431) zal uw inschrijving bevestigen. Gelieve uw naam alsook 16.11 Zavel te vermelden.